

Mors dag, 26 maj 2019

# Uppriktig Tro

## *Timoteus arv från mor och mormor*

Predikan i Betelkyrkan Jönåker

*Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor...och din mor...och som... också finns hos dig (1 Tim 1:5)*

### Bibeltext

*Jag tackar alltid min Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. När jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Lois och din mor Eunice och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. (2 Timoteusbrevet 1:3-8)*

### Inledning

Något av det mest problematiska med dagens samhälle är att vi tror på ”skenet framför allt” istället för ”plikten framför allt”. Det viktigaste är hur något ser ut, för så som något ser ut, så är det, tror vi. Därför satsar vi alltmer tid och kraft på att odla den bild av saker och ting som vi vill ha, istället för att ändra på det faktiska förhållandena. Malmö stad anställde nyligen en massa informatörer för att sprida en annan bild av staden än den folk faktiskt hade. Detta är ”skenet framför allt”. Men skenet kan bedra, som bekant.

Kristna och kristna församlingar kan också luras att göra så här. Det viktigaste är hur vi uppfattas, inte vad vi verkligen tror på. Förpackningen är viktigare än innehållet. Och personligt kan vi drabbas av frestelsen att försöka ge sken av att

vi tror, medan det hela bara är ytligt fernissa. En viktig motkraft är då *mödrarna* — det är ju Mors dag i dag — men inte vilka mödrar som helst, utan de mödrar som inte har ett sken av tro utan en *uppriktig tro*. För en sådan uppriktig tro kan gå i arv till nästa generation, så att barnen också får en sådan tro. Barn är snabba att genomskåda sådant som är fejkat, ytligt, oäkta. En sann och uppriktig tro fastnar lättare hos våra barn, än om vi bara bär ett sken av gudsfruktan men förnekar dessa kraft.

Paulus skriver i dagens text om hur en sådan uppriktig tro fanns i Timoteus familj och hade gått i arv från hans mormor, till hans mor, till honom själv. Jag vill uppmuntra oss alla idag att söka en sådan uppriktig tro, särskilt om vi är mödrar och fäder här idag, och också föra vidare den till nästa generation.

## Predikan

### 1. Paulus längtan efter Timoteus

- 1.1. Han tackade Gud för honom och tänkte på honom i sina böner
- 1.2. Han kom ihåg hans tårar, och längtade därför efter att få se honom och bli uppfylld av glädje

### 2. HUVUDPUNKTEN: Huvudanledningen till Paulus längtan: Timoteus uppriktiga tro

#### 2.1. Uppriktig tro

2.1.1. *Tro*. Lexikonet Blue Letter Bible skriver att detta ord betyder: ”En övertygelse om sanningen om någonting, tro, i NT om en övertygelse eller tro som avser människans förhållande till Gud och gudomliga ting, i allmänhet med den medföljande tanken om förtröstan och helig glädje som är född av tro och förenad med densamma”<sup>1</sup>. Biblisk tro är både:

- 2.1.1.1. Ett *för-sant-hållande av andliga sanningar*, t.ex. att Gud finns, men också...
- 2.1.1.2. ...en *personlig förtröstan* på att Guds löften om frälsning genom tro på Jesus Kristus

---

<sup>1</sup> Fritt översatt från engelskan: ”conviction of the truth of anything, belief; in the NT of a conviction or belief respecting man's relationship to God and divine things, generally with the included idea of trust and holy fervour born of faith and joined with it”

2.1.2. *Uppriktig* (grek *anypokritos*), icke-hycklande, ärlig. Det grekiska ordet är okänt i sekulär litteratur, men används i Bibeln på ett flertal ställen förutom detta, ofta i samband med den kristna brödrakärleken:

2.1.2.1. "Älska varandra *uppriktigt*. Avsky det onda, håll fast vid det goda." (Rom 12:9)

2.1.2.2. "Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålmod och godhet, i den helige Ande, med *uppriktig* kärlek," (2 Kor 6:4-6)

2.1.2.3. "Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en *uppriktig* tro." (1 Tim 1:5). Notera att Paulus förmanar Timoteus att hans egna förmaningar skall syfta till att framkalla en *uppriktig* tro hos sina åhörare, en sådan tro som han själv hade. Det finns nämligen knappt något som Gud avskyr så mycket som hyckleri.

2.1.2.4. "Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och *uppriktig*." (Jak 3:17)

2.1.2.5. "Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra *uppriktigt* som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta." (1 Petr 1:22)

2.1.3. Motsatsen till *uppriktig* är att vara hycklande (grek *hypokrinomai*), och ordet bl a återfinns i Luk 20:20 där vissa försökte lägga ut en snara för Jesus, och kan förstås som att de låtsades, simulerade, att de hade ärliga avsikter. Men Jesus genomskådade dem<sup>2</sup>.

2.2. Den *uppriktiga* tron hade Timoteus fått i arv av sin mor och sin mormor. (Det står inte ordagrant så, men vi förstår av sammanhanget att mor och mormor hade stor del i att den *uppriktiga* tron förts vidare till honom, se nedan).

---

<sup>2</sup> "De höll Jesus under uppsikt och skickade ut några för att vakta på honom. Dessa skulle *låtsas vara ärliga* och söka få fast honom för något som han sade, så att man kunde utlämna honom åt överheten, åt landshövdingen. De frågade honom: "Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte anpassar dig efter människor utan verkligen förkunnar Guds väg. Är det rätt att vi betalar skatt till kejsaren eller inte?" Men han genomskådade deras list och sade till dem: "Visa mig ett mynt. Vems bild och inskrift har det?" De svarade: "Kejsarens". Han sade till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud."" (Luk 20:20-25)

- 2.2.1. Mormor och mor låtsades inte, de spelade inte, de hycklade inte, utan allt de gjorde i tron skedde utifrån en ärlighet, uppriktighet och äkthet.
- 2.2.2. Det står att den uppriktiga tron fanns *först* hos mormor och mor. Det grekiska ordet (proton) betyder *först i tid, plats, ordning eller betydelse*. Någon måste gå före så att andra tar efter.
- 2.2.3. Detta satte prägel även på Timoteus. Han förstod att mammas tro och mormors tro var genom-äkta. Allt var säkerligen inte enkelt, men allt var äkta. Inget var spelat, påhittat, simulerat, utan uppriktigt.
- 2.2.4. Därför blev mors och mormors tro även hans. Paulus skriver två ggr att han menar att den uppriktiga tron även finns hos Timoteus. Och detta är inget liten sak. I sitt tidigare brev till Timoteus, citerat ovan, säger han att det är tre saker som är målet för all kristen förmaning: *kärlek av ett rent hjärta, (av) ett gott samvete, och (av) en uppriktig tro*<sup>3</sup>. Och det är när man förlorar det målet ur sikte som man förfaller till tomt prat.

**3. Paulus uppmuntran till Timoteus.** Med utgångspunkten att Timoteus har en uppriktig tro kan Paulus uppmuntra honom till en omstart där han har kört fast. Ordet ”därför” är viktigt!

- 3.1. Låt Guds nådegåva flamma upp igen.
- 3.2. Gud har inte gett oss modlöshetens ande
- 3.3. Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre
- 3.4. Bär ditt lidande efter den kraft som Gud ger

## Avslutning

En mors och en mormors uppriktiga tro gick i arv till Timoteus. Han hade fått problem i sin tjänst, men på grund av den uppriktiga tron fanns det hopp. Det fanns möjligheter till en omstart. Därför, mödrar och fäder, det viktigaste ni skall föra vidare till era barn är en uppriktig tro. Och alla behöver vi en uppriktig tro som inte är spelad eller fejkad.

---

<sup>3</sup> Här syftar vi på: ”Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro”. (1 Tim 1:5) Det lilla ordet ”av” finns endast i början av meningen, och därför är det mer troligt att Paulus vill se tre saker: kärlek, gott samvete, uppriktig tro, istället för kärlek *ur* rent hjärta, *ur* gott samvete, *ur* uppriktig tro.