

23, 30 sept 2018

# Frälsningens Källa Och Frälsningens Frukt

## *Predikoserie: De tio viktigaste bibelsammanhangen, del 3*

Predikan i Betelkyrkan, Jönåker, Skälbykyrkan, Runtuna

### Bibeltexter

*Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att **Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv.** (1 Kor 15:1-5)*

*Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saduceerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärare, ville sätta honom på prov och frågade: "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" Han svarade: "**Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.** Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna." (Matt 22:34-40)*

## Inledning

Vi har inlett en serie om de tio viktigaste bibelställena. Första delen var Joh 3:16<sup>1</sup>, andra delen var kring Ef 2:8-9<sup>2</sup>. Nu ska vi gå vidare.

Hur ska man veta vilka bibelställen som är de viktigaste? Låt oss fråga Bibeln själv. Två bibelställen som Bibeln själv pekar ut är de två vi precis läst. Jesus säger att budet att älska Herren och vår nästa är det största i GT, och Paulus säger att det allra viktigaste som finns i NT är evangeliet om Jesus död och uppståndelse.

Vad betyder dessa bibelställen, och hur hänger de ihop, om de nu gör det alls? Min rubrik i dag är *Frälsningens källa och frälsningens frukt*.

## Predikan

1. Budet att älska HERREN vår Gud är det viktigaste budet i hela GT, evangeliet om Jesus är det viktigaste som finns i hela NT. Trots att dessa bibelsammanhang inte ytligt sett berör varandra är det intressant att konstatera att Bibelns säger att dessa två bibelsammanhangen är de viktigaste i det gamla respektive nya förbundet som Gud slutit med sitt folk. Det första handlade om att det viktigaste är att älska Gud med hela sitt liv, det andra handlar om att Jesus dött för våra synder.
2. Notera också en stor skillnad mellan dessa två bibelsammanhang. Det första tar sitt avstamp i vad vi skall göra, det andra tar sitt avstamp i vad Gud har gjort. Här visar sig det nya förbundets överlägsenhet, vilket skall framgå av det följande, för om det gamla förbundet, ytligt sett, var som en stege vi skulle klättra upp på för att nå Gud, är det nya förbundet en stege Jesus klivit ner på för att lyfta upp oss till Gud.
3. Trots att dessa två bibelsammanhang inte alls hänger ihop, ytligt sett, hänger de ändå ihop i allra högsta grad, och innan vi går in och lägger ut betydelsen av dessa två sammanhang vill jag försöka förklara varför dessa två till synes osammankopplade bibelsammanhang har allt i världen med varandra att göra: *budet att älska HERREN över allt annat är den främsta anledningen till att*

---

<sup>1</sup> "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." (Joh 3:16)

<sup>2</sup> "Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig." (Ef. 2:8-9)

*evangeliet om Jesus död och uppståndelse för våra synder måste finnas, och att evangeliet om Jesus död och uppståndelse för våra synder finns är det enda som verkligen kan få oss att uppfylla budet att älska HERREN över allt annat. Låt mig förklara vad jag menar.*

- 3.1. Gud skapade oss människor för att vi skulle leva med Honom som den Enda källan till liv och glädje, och för att vi skulle älska och förhärliga Honom (1 Mos 1)
- 3.2. Bibeln säger — bland annat — att människan istället valde att älska sig själv istället för sin Skapare, och började dyrka och tjäna skapelsen — inkl sig själv — istället för Skaparen (Klag 7:30, Rom 1:25)
- 3.3. Gud gav oss då Lagen, vars ena uppgift var att lära oss vad som var rätt och fel, och det främsta buden att älska HERREN och vår nästa är en slags sammanfattning av hela det gamla lagens förbunds innehåll. Men lagens främsta uppgift var framför allt att uppenbara synden i människan, genom att ställa henne inför de moraliska krav som Gud ställer på henne, krav som hon inte skulle kunna uppfylla i sin fallna natur (Rom 3:20).
- 3.4. Eftersom Lagen inte kunde frälsa oss genom att vi uppfyllde budet att älska HERREN, behövde Evangeliet komma in. Evangeliet beskriver innehållet i ett nytt förbund där synden försonas genom Jesu blod och människan kan bli född på nytt, bli en ny skapelse genom omvändelse och tro: *Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.* (2 Kor 5:17)
- 3.5. När Evangeliet kommit in i en människans liv och hon sätter tro till det, kommer Gud att ge henne ett nytt hjärta, en ny natur, som inte bara vill utan också kan uppfylla buden, och framför allt då det högsta buden att älska HERREN vår Gud, och vår nästa som oss själva (Jer 31:31-34).
- 3.6. På detta sätt är dessa två ”viktigaste” bibelsammanhang i gamla och nya förbundet tätt sammankopplade: det ena leder till det andra som i sin tur leder tillbaka till det första — men från ett annat håll och på ett annat sätt, inte utifrån Lagens krav utan utifrån Andens frukt, de synliga bevisen för att människan genom tro blivit född på nytt. Om gamla förbundet tog sitt avstamp i vad vi människor skulle göra för att komma i rätt relation med Gud, tar nya förbundet avstamp i vad Gud gjort för att vi människor skulle komma i rätt relation med Honom.

4. Kort utläggning av 1 Kor 15:1-5: Evangeliet om Jesus Kristus
  - 4.1. Evangeliet — det glada budskapet
  - 4.2. Evangeliet — det som predikats för er
  - 4.3. Evangeliet — det som ni tog emot, och står fasta i
  - 4.4. Evangeliet — det som behöver påminnas om ständigt och jämt
  - 4.5. Evangeliet — genom vilket vi blir frälsta (Rom 1:16)
  - 4.6. Evangeliet — består av särskilda ord, dess innehåll är fastslaget och är oföränderligt
  - 4.7. Evangeliet — det som skall hållas fast vid
  - 4.8. Evangeliet — det allra viktigaste
  - 4.9. Evangeliets innehåll — den första kristna trosbekännelsen
    - 4.9.1. Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna
    - 4.9.2. Kristus blev begravd
    - 4.9.3. Kristus uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna
    - 4.9.4. Kristus visade sig
5. Kort utläggning av Matt 22:34-40: Det allra största budet i Lagen
  - 5.1. *Det största budet, grek megas, och främsta budet, grek protos.* På samma sätt som i fallet med Evangeliet som det allra viktigaste som Paulus förde vidare till församlingen, undrade här den laglärde vilket bud i Lagen som Jesus ansågs vara det allra viktigaste. När Jesus svarar understryker han betydelsen av att älska Gud genom att kalla det både för det *första* (inte i tidsordning men i prioritetsordning) och det *största* (i betydelsen det viktigaste) budet.
  - 5.2. Svaret löd: *Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.* Vad Gud vill se hos människor är först och främst kärlek till Gud och kärlek till medmänniskor.
  - 5.3. *Älska HERREN* — notera att det börjar med kärlek till Gud, inte kärlek till människor. Vi kan inte älska människor om vi älskar Gud som är kärlekens källa. Vi ska inte heller älska människor före Gud. Vi är skapade att älska Gud först och främst, och utifrån det leva i kärleksfull gemenskap med varandra.

- 5.4. *din Gud* — detta kärleksbud bygger på att HERREN verkligen är *vår Gud*, någon vi lärt känna och tillhör.
- 5.5. *av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd* — denna kaskad av ord syftar till 1) vara en trefaldig upprepning<sup>3</sup> av att vi skall älska Gud av *hela* vår varelse, och hur viktigt det är att vi gör det, 2) visa på betydelsen av att älska Gud med *alla* delar<sup>4</sup> av vår varelse:
- 5.5.1. Hela hjärtat — grek *kardia*, har betydelsen tankar och känslor, det allra innersta av vår varelse, det som är vårt *själv*
- 5.5.2. Hela själen — grek *psuche*, har betydelsen andning, själ, det som är vårt fysiska och själsliga *liv*
- 5.5.3. Hela förståndet — grek *dianoia*, har betydelsen djupa tankar, det som är vårt förstånd, vår fantasi, och vårt sinne.
- 5.6. Som en frukt av att älska HERREN, vår Gud, kommer sedan ett annat bud som *liknar*<sup>5</sup> det första: *Du skall älska din nästa som dig själv*. Den som älskar Gud skall också älska medmänniskorna, eftersom dessa är skapade till Guds avbilder. Kärleken till vår nästa — särskilt de troende bröderna — blir då ett kvitto på att vi älskar Gud, eftersom Gud älskar och är kärlek.

## Avslutning

För oss som lever i det nya förbundet utgör dessa två bibelställen beskrivningen av frälsningens källa — *evangeliet* — och frälsningens frukt — att *älska* HERREN över allt annat, och därefter människor som är skapade till Hans avbild.

Det viktiga för oss är att vi förstår i vilken ordning det här sker. Det är inte genom att bestämma sig för att älska Gud och medmänniskor som vi upplever frälsning, utan det är genom att vi får tag i evangeliet — det allra viktigaste — och upplever pånyttfödelse som vi kan börja uppfylla det viktigaste budet att älska HERREN Gud över allt annat, och våra medmänniskor som oss själva.

**Återigen:** frälsningens källa är evangeliet, kärleken till Gud och människorna är frälsningens frukt. Amen!

---

<sup>3</sup> Hebreisk litteratur använder upprepningar för att markera betydelsen av något, se t.ex., Jes 6:3, Joh 6:47.

<sup>4</sup> Det kan vara svårt att skilja på betydelsen av hjärta, själ och förstånd, liksom det är svårt att skilja på människans ande, själ och kropp. Det är heller inte meningen. Människan är en enhet mellan olika sammanfogade delar som inte går att skilja åt, liksom Fadern, Sonen och Anden är ett.

<sup>5</sup> Det grekiska ordet är *homois* och kan t.ex. betyda liknande i både utseende och karaktär