

9 september 2018

# Av Nåd Är Ni Frälsta

## *Predikoserie: De tio viktigaste bibelsammanhangen, del 2*

Predikan i Betelkyrkan, Jönåker, Skälbykyrkan, Runtuna

*Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig (Ef 2:8-9)*

### Bibeltext

*Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. **Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.** Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.*

(Efesierbrevet 2:4-10)

### Inledning

Vi har inlett en serie av predikningar som gäller de tio viktigaste bibelsammanhangen. Förra gången talade vi om Joh 3:16, och nu ska vi gå vidare och titta på ett annat sammanhang med en bibelvers som liksom den förra är väl värd att lära sig utantill och kunna citera, för sig själv och för andra. Det stora med det här sammanhanget är ordet *nåd*. Det nämns tre gånger i det sammanhang vi läst, och allt i texten snurrar kring nåden. Någon har sagt att nåden är det som är verkligt unikt med kristendomen. Oavsett hur det är med

det, så utgör nåden något oerhört centralt. Liksom Jesu person, Hans död, uppståndelse, osv, så är nåden något som tillhör det allra viktigaste.

Jag vill lägga tyngdpunkten på vers 8-9 men ska beröra allt det andra också.

Först något om själva ordet nåd som sådant. Det grekiska ordet är *charis* och kommer från ett annat ord *chairo* som betyder glädje.

Strong's Lexikon talar om betydelsen av ordet ungefär så här: *ett särskilt gudomliga inflytande på hjärtat och dess återspeglning i livet, inklusive tacksamhet, att vara acceptabel, få en fördel, att gynnas, få en gåva, glädje-frikostighet, värdig att visas tacksamhet.*

Thayer's Lexikon säger bl a så här: *det som ger glädje, njutning, glädje, sötma, charm, skönhet, nådefullt tal, god vilja, godhet, gunst, den barmhärtiga vänlighet med vilken Gud utövar sin heliga påverkningsmöjlighet på människors själar, vänder dem till Kristus, håller kvar, stärker, och ökar dem i deras kristna tro, kunskap, kärlek, och tänder dem till utövandet av de kristna dygderna, det andliga tillståndet hos en som styrs av gudomlig nåd.*

Om vi gör ett experiment och testar några av de olika betydelserna av *charis* i Ef 2:8-9 så blir resultatet ungefär så här:

- Ty av *tacksamheten/det som väcker tacksamhet* är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig (Ef 2:8-9)
- Ty av *glädjen/det som väcker glädje* är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig (Ef 2:8-9) Jfr C S Lewis bok om sin omvändelse: *Av glädje överfallen.*
- Ty av den *barmhärtig vänligheten [hos Gud]* är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig (Ef 2:8-9)

Kanske blir det enklare för oss att förstå om vi kommer ihåg några av reformationens slagord på 1500-talet (på latin): *Sola Scriptura* — endast Skriften, *Solus Cristos* — endast Kristus, *Sola Gratia* — endast nåd, *Sola Fide* — endast tro, *Soli Deo Gloria* — endast ära till Gud. Ordet *gratia* ovan betyder ursprungligen *tack* men fick också med tiden betydelsen *nåd*. Vårt ord *gratis* kommer därav, något man får oförtjänt, som en gåva, och som väcker (bör väcka) tacksamhet. Det är innebörden i ordet *nåd* och när vi läser om *nåd* i Bibeln bör vi tänka så: *något vi får gratis och som bör väcka tacksamhet.*

Vad säger oss texten om denna *nåd*?

## Predikan

1. **Nåden är något som utgår från Gud och är riktat till oss som inte förtjänar det.** *Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.* Det är Guds rika barmhärtighet och kärlek till oss som är den utlösande faktorn bakom nåden. Guds medlidande med oss i vårt döda tillstånd leder Honom till att handla till vår fördel för att rädda oss genom att föra oss från död till liv, detta är vår frälsning. (Joh 3:16). Det är som när fadern till den förlorade sonen ser sin son på avstånd och fylls av medlidande med honom (Luk 15).
2. **Nåden är det som frälser oss genom tro.** När Bibeln säger att frälsningen är *av* nåd genom tro innebär det att:
  - 2.1. ...tron på Jesus Kristus är den kanal genom vilket frälsningen kommer oss till del, och...
  - 2.2. ... nåden är *anledningen* till att vi får del av frälsningen. Därför står det i vår text: *Guds gåva är det.*
  - 2.3. Tron och nåden samverkar alltså. Eftersom frälsningen är en gåva — av nåd — måste den tas emot på något sätt, vilket görs genom tron på Jesus Kristus. Tron är kanalen genom vilket nåden verkar och resultatet blir vår frälsning.
  - 2.4. Bild: om ljuset som kommer från solen som lyser skall nå in i ett rum måste man dra upp rullgardinen och kanske även putsa fönstret. Då blir fönstret genomskinligt och ljuset kan strömma in i rummet och lysa upp det. Fönstret är då kanalen genom vilket ljuset strömmar in i rummet, och ljuset kommer mot fönstret därför att solen lyser. Solen — en bild för Guds nåd — är anledningen till ljuset, fönstret — en bild för vår tro eller brist på tro — kan antingen öppna sig, bli en kanal för ljuset, eller sluta sig för ljuset. Ljuset — en bild för frälsningen — lyser upp rummet om det bara tillåts komma in.
3. **Nåden står i motsats till frälsning genom gärningar eller genom oss själva.** Texten stänger dörren till två andra vägar som människor söker frid med Gud: 1) Genom gärningar, 2) genom oss själva. Eftersom frälsningen är av nåd är den radikalt uteslutande när det gäller andra sätt att

få del av frälsningen och det eviga livet. Det intressanta med texten är att den framställer detta med hjälp av upprepningar<sup>1</sup>: A-B-A'-B':

3.1.1. A: Ty av nåden är ni frälsta genom tron,

3.1.2. B: inte av er själva,

3.1.3. A': Guds gåva är det,

3.1.4. B': inte på grund av gärningar

3.2. Dessa upprepningar är både positiva och negativa: vi ska verkligen veta att frälsningen är av nåd och Guds gåva, och vi ska verkligen veta att varken vi själva eller våra gärningar har något med det att göra

4. **Nåden gör att vi inte kan berömma oss.** Om vi får frälsningen som en gåva är det naturligtvis uteslutet att vi berömmar oss av hur vi fick den, eftersom vi inte åstadkommit den själv. Men det är inte bara så det råkar vara, det var Guds tanke och syfte hela tiden. Nåden gavs inte bara för att det var enda sättet att frälsa människan, den gavs också *med syftet att ta ifrån oss all möjlighet* till egen berömmelse. Till och med lagen som överbevisar oss om synd gavs med samma syfte. Till och med samvetet har samma funktion: den överbevisar oss om synd och tar ifrån oss all berömmelse. Jfr 1 Kor 1:18-31.

5. **Nåden gäller nu och i ännu mer framtiden.** Livet med Jesus Kristus är ett liv som börjar i nåd och sedan fortsätter i nåden, det skall vara präglad av nåd.

5.1. När vi säger att allt är av nåd är det inte bara en klyscha, vi menar faktiskt att det är så det är och skall vara.

5.2. När nåden verkar till vår omvändelse och frälsning är det bara början, för sedan så fortsätter nåden att verka i och genom oss: *Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus.*

5.3. Det som börjar med en ny födelse genom nåd, leder till en framtid där Gud skall visa oss sin *överväldigande rika nåd* mot oss.

6. **Nåden leder till goda gärningar som Gud förberett.** Gärningarna som nämns i texten kan aldrig frälsa oss, men när vi fötts på nytt och blivit

---

<sup>1</sup> Upprepningar var hebreernas sätt att göra läsaren eller lyssnaren uppmärksam på att något var extra viktigt

nya skapelser i Jesus Kristus *genom* tron och *av* nåden så föds en ny vilja i oss att göra det som är gott i Guds ögon.

- 6.1. Det förunderliga är att Guds nåd ligger steget före och förbereder för oss de goda gärningar som vi skall göra efter vår omvändelse. Och drivna av Guds Ande kommer vi att göra de gärningar som vi först försökte göra för att bli frälsta, men inte lyckades med.
- 6.2. Det är detta som är att leva i nåden: det handlar främst om att jag är frälst av nåd genom tro, men att nåden sedan frambringar frukt i mitt liv som inte är en produkt av mina ansträngningar utan av just Guds nåd och inget annat. Det är att leva i det som Bibeln kallar *förutberedda gärningar*.
- 6.3. När man vandrar i dem är man hela tiden medveten om att varje framsteg är en produkt av den förunderliga nåden, och varje misstag är ett resultat av den egna svagheten.

## Avslutning

Vi såg i början att ordet nåd också hade betydelsen *tacksamhet/det som väcker tacksamhet* eller *glädje/det som väcker glädje*. Att leva i nåden är också att leva i glädje och tacksamhet, för dessa två ting är bevis för att nåden verkligen fått verka i våra liv. Kanske är det just här det brister för många av oss. Frälsningsglädjen och tacksamheten över syndernas förlåtelse saknas i alltför stor utsträckning, och det är kanske på grund av att vi inte upplevt Guds nåd i just den omfattning vi behöver. Bibeln säger dock att Guds nåd är var morgon ny. Det är fullt möjligt att få leva i *ny* nåd varje dag, inte så att den blir annorlunda från dag till dag, utan att den är fräsch, förnyad, aldrig känns unken och instängd, utan en ny nåd som varje dag leder till ny glädje och tacksamhet.

Låt oss idag be om en sådan nåd över våra liv. Amen!