

Vakna Upp Ur Andlig Sömn

Frälsningen är oss nu närmare än när vi kom till tro

Predikan i Betelkyrkan Jönåker

Bibeltexter

Jag vill idag läsa tre av dagens bibeltexter från kyrkoåret. Temat är ett nådens år, men jag vill frångå temat och tillämpa texterna på ett helt annat sätt än vad vi brukar. Två av texterna läser vi nu, den tredje något senare.

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: "Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, skall ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka i väg dem." Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: Säg till Sions dotter: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! Och när han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frågade: "Vem är han?" Folket svarade: "Det är Profeten, Jesus från Nasaret i Galileen." (Matteusevangeliet 21:1-11)

Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. (Romarbrevet 13:11-14)

(Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Hög jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag skall utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar skall utrotas, och han skall tala frid till hednafolken. Hans herravälde skall nå från hav till hav, och från floden intill jordens yttersta gränser. (Sakarja 9:9-10))

Predikan

1. **Stunden är inne för att vakna ur sömnen.** På ytan har dessa bibeltexter kanske ingenting gemensamt. Men när jag läste dem fick jag för mig att de kanske skall riktas idag till samma personer, och det är då en uppmaning till att vakna upp ur andlig sömn. För kanske stämmer båda texterna in på dig och mig: vi har liksom stått där och tagit emot Jesus när han ridit in i Jerusalem, hyllat honom som Guds Son, låtit honom rida in i våra liv, låtit honom rensa ”templet” och gjort det till en bödens plats, och vi var lyckliga och sjöng Guds lov tillsammans med folkmassan...-men vad hände sedan? Några kapitel längre fram i Matteusevangeliet står en annan folkmassa¹ och ropar ”korsfäst, korsfäst!”. Och när Jesus sedan förs ut till Golgata för att korsfästas har alla övergivit honom, till och med lärjungarna som borde ha förstått vad som höll på att hända. De kanske hade sin tro kvar, men den var djupt skakad, både av omständigheterna och sina egna misslyckanden. Jesus upprättade sina lärjungar och gav dem ännu mer än de haft tidigare, men hur är det med dig? Förlorade du din tro när du ställdes inför svårigheter? Har du som hyllade Jesus och kallade honom Herre och ropade ”Hosianna” sedan ropat ”korsfäst” och fallit i andlig sömn? I sådana fall: har du kommit tillbaka, har du vaknat upp ur den andliga sömn du fallit i? Hälsningen till dig är: *stunden är redan nu inne för dig att vakna upp* ur din andliga sömn och få tillbaka allt du en gång hade, och få bjuda in Jesus i ditt liv igen. Och han vill verkligen rida in igen i ditt hjärta, rensa templet och göra det till en bödens plats!

2. **Att vakna upp ur den andliga sömnen.** Texten i Romarbrevet talar om att vakna upp ur andlig sömn.

2.1. Motivationen är att *frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro*. Vad då? Jo, när Jesus red in i Jerusalem — och när Han red in i ditt hjärta första gången — var det bara början på något som skall fullbordas när Han

¹ Den folkmassa som ropade ”korsfäst” var med all sannolikhet inte samma folkmassa som hälsade Jesus välkommen som Messias när han red in i Jerusalem.

kommer tillbaka. Frälsningen är något som Han har gjort i våra liv, men också något Han skall göra. Det är på samma sätt som med att Jesus som Messias skall uppfylla alla profetiorna. Hans intåg i Jerusalem förutsåg profeten Sakarja med orden: *Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag skall utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar skall utrotas, och han skall tala frid till hednafolken. Hans herravälde skall nå från hav till hav, och från floden intill jordens yttersta gränser.* (Sakarja 9:9-10) Lägg märke till att vers 9 uppfyllde Jesus när Han red in i Jerusalem, men vers 10 har ännu inte uppfyllts. Den skall uppfyllas när Jesus återvänder för att upprätta sitt fridsrike på jorden. Och DÅ sker också din och min slutfrälsning. För vi är frälsta av nåd, men vi kommer också att bli frälsta den dagen. Och den dagen — Herrens dag, dagen då Jesus kommer — är oss nu närmare än då vi kom till tro. För varje dag närmar vi oss historiens avslutning då Jesus skall slutföra sin frälsningsplan. Detta uttrycks med orden *natten går mot sitt slut och dagen är nära.* Och då är det sannerligen inte tid att sova, utan då är det dags att vakna upp ur sömnen. Vi skall vara *väl medvetna om tiden*² säger Paulus här.

2.2. Hur vaknar man upp ur den vakna sömnen? Svaret ges i texten:

lägga bort mörkrets gärningar och klä sig i ljusets vapenrustning.

2.2.1. Detta är en beskrivning för *omvändelse*: lägga bort (kasta av, lägga undan) mörkret, och klä sig i ljuset. Omvändelse handlar alltid om att avstå något och vända sig åt ett helt annat håll.

2.2.2. Det är vad vi gör när vi bjuder in Jesus i våra liv. Han är världens ljus, och genom att bjuda in Honom som personifierar ljuset, drivs mörkret i oss undan och Hans ljus ger oss nytt liv: *Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av*

² Jesus talar också om hur viktigt det är att vara medveten om vilken tid man lever i: *Fariseerna och sadduceerna kom fram och ville snärja Jesus och begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade dem: "På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, för himlen är röd, och på morgonen: I dag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. **Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda.** Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jonas tecken."* Och han lämnade dem och gick sin väg. (Matteus 16:1-4)

blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. (Johannes 1:9-13)

2.2.3. Detta beskrivs med orden: *att leva värdigt*. Orden betyder ”vandra, gå omkring” och ”passande, värdigt”. När vi går genom livet skall det nya livet vi fått i Kristus vara vägledande i allt, och så vet vi också att vi lämnat den andliga sömnen vi kanske fallit i. Paulus skriver i Efesierbrevet 4:1: *Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått*. Och aposteln Petrus skriver: *Men den som saknar detta [frukter av kunskapen om Jesus] är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla.* (2 Petr 1:9-10) Detta är att klä sig i ljusets vapenrustning.

2.2.4. Gärningar ljusets barn måste avstå från för att inte somna in:

2.2.4.1. *Utsvävningar*. Strong's Lexikon säger: en nattlig och upprorsliknande procession av halvt druckna och uppslupna kamrater som efter middagen paraderar genom gatorna med facklor och musik till ära av Bacchus eller någon annan gudom och sjunger och spelar framför hus tillhörande manliga och kvinnliga vänner; därför används ordet i allmänhet om partyn och fyllefester som varar långt och sent in på kvällen och där man frossar

2.2.4.2. *Fylleri*. Strong's Lexikon säger: förgiftning, dryckenskap

2.2.4.3. *Otukt*. Normalt används ordet *porneia* om otukt, vilket betecknar alla former av sexuella förseelser, men här används det mer ovanliga ordet *koite*. Strong's Lexikon säger att ordet kan användas i följande betydelser: en plats för att ligga, vila, sova i en säng, soffa, äktenskapsängen, äktenskapsbrott, sambo, oavsett om det är lovligt eller inte lovligt, samlag. Poängen är någon form av olovligt sexuellt förhållande, t.ex. samboende med regelbundet samlag utan äktenskap.

2.2.4.4. *Lösaktighet*. Strong's Lexikon säger: ohämmad lust, överskridande, tygellöshet, vällustighet, liderlighet, skandalös, skamlöshet, fräckhet.

2.2.4.5. *Strid*. Strong's Lexikon säger: strid, diskussioner, tvist, tävlan

2.2.4.6. *Avund.* Strong's Lexikon säger: svartsjuka, avundsjuka. Roten handlar om hetta, att koka något.

3. **Att ikläda sig Kristus är bästa medicinen mot andlig**

sömnaktighet. Därför att det dödar köttets begär. Den bästa svenska översättningen av Rom 13:14 finner vi i Svenska reformationsbibeln: *Utan iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om köttet att begären väcks till liv.* Notera ”köttet” och inte ”kroppen” som i SFB98. Vad som talas om här är att inte ge den gamla människan, den som vill leva i mörkret och göra mörkrets gärningar, någon ny chans att komma tillbaka. Istället skall vi iklä oss ljusets vapenrustning, och det gör vi genom att fullt ut ge våra liv till Jesus Kristus. Det är att ikläda sig Kristus.